

Olika som bär



Gåspennan

Olika som bär

Tjo! Det är jag som är Fabian.

Tjena! Det är jag som är Bea.

Vi är bästa vänner och vi grundade staden Fabbe tillsammans.

Där bor det en massa glada människor.

Holger och Fixx, berätta hur ni har det på er skola!

Tjena! Det är Holger. Jag vill berätta för dig att i klassen jag går, där är allting okej.

Det spelar ingen roll i vem du är kär.

Hur du än är, är du välkommen här.

Vad du än tycker och vad du än tror - att du själv är unik, det är det som är coolt.

Hur du ser ut eller hur du än är, ska du vara dig själv.

Vi är olika som bär.

Kim i min klass var ledsen en dag.

Senare på kvällen kändes allt bra.

De satte sig ner och de pratade ut.

De bad sedan om ursäkt så bråket var slut.

De löste problemet och stod för sin sak.

De leker med varandra igen.

Underbart!

De frågade Robin som stod där bredvid.

Robin blev glad.

De sa: "Vill du vara med?"

Robin gillar när färgen är grön, rosa eller blå.

Är du med? Värsta skön!

Älskar att rida, älskar spela boll - gilla det du gillar!

Välj själv, spelar roll!

Vi ser olika ut och just du är unik.

Vilken tur att du är du.

Du är ingen annan lik.

Tillsammans bildar vi alla ett gäng.

Kom igen, käre Fixx!

Vi kör en refräng!

Jag är och du är och vi är!

Vi är olika som bär!

Vi diskuterade idag vad som gjorde en glad.
Alex i min klass tyckte inte som jag.
Vi lyssnade på varandra och visade respekt.
Sedan lekte vi på gården. Yes, värsta käckt!
Man måste inte tycka lika, inte tycka samma sak.
Man får tycka som man vill. Yes, det är klart!
Acceptera att man inte tycker likadant.
Man ska ändå vara schysst. Man tycker olika ibland.
Olika som bär stämmer bra, säger Fixx.
Om vi är olika som bär får vi världens bästa mix.
Alex, Lo och Ali i min klass tänker olika men har roligt till max.
De har respekt för varandra, för man tycker som man gör.
De är schyssta mot varandra och de går i samma kör.
Att lyssna på varandra - det är bra, sa Maxim.
Liksom Frida och Dragan ger varandra alltid tid.

I klassen jag går får du vara den du är.
Det spelar ingen roll i vem Robin är kär.
Man får tycka vad man vill. Varje människa är unik.
Hur du är är, är du ingen annan lik.
Robin gillar att dansa ibland,
baka, fiska eller sola på en strand.
Vem du än är, kom till Gåspennans gäng!
Kom igen, allihop!
Vi kör en refräng!

Jag är och du är och vi är!
Vi är olika som bär!

Text och musik av Holger och Fixx
Följ oss gärna på:
www.facebook.com/gaspennanholgerfixx