



[www.facebook.com/gaspennanholgerfixx](http://www.facebook.com/gaspennanholgerfixx)

## Röda tråden

Tjena! Det är Fixx igen.

Holger och jag ska skriva en saga.

Häng med så får du veta hur du kan göra.

Du måste bestämma vem den handlar om - ett bergstroll eller en sjungande gnom?

Välj en tid och plats där sagan är.

För tusen år sedan? Kanske i en tv-spelsaffär?

Kanske igår? I ett elljusspår?

Hörru Holger! Visa hur det går till! Kör igång!

För länge sedan i ett slott som var rött bodde ett troll som var stort och sött.

Tillsammans med trollet bodde en vän:

en tjej som var stark och hon kallades Gwen.

Tillsammans med dem bodde en grabb.

Han kallades Kurt. Han var liten och snabb.

De lekte var dag och de lekte var kväll tillsammans med trollet för det var så snällt.

Nu vet vi vem det handlar om.

Vi vet också var de är.

Vi vet kanske till och med när.

Nu dyker det upp ett problem som sätter fart på din historia.

Det kanske är något spännande.

Det kanske är något roligt eller faktiskt läskigt.

Hörru, Holger! Nu fortsätter vår saga!

En dag när de skulle leka med Rakel gick de ut ur sitt slott och där var en drake.

Kurt han blev rädd och Gwen hon blev ställd för ur drakens mun, där flammade eld.

Trollet blev chockat och somnade direkt.

Kurt, som var snabb, sprang iväg helt förskräckt.

Gwen, hon funderade var vännerna var.

Hon tittade på draken. Hon var ensam kvar.

Draken sprutade eld och den sade:

"Jag har vandrat och vandrat i tusentals dagar för att hitta någonstans att få vila med ro. Jag tar ert slott, där kan jag bo. Bakom min kropp har jag en svans. Den får inte plats någon annanstans. Ert slott blir så bra. Här kryper jag in. Här kan jag äta, sova och tvätta mitt skinn."

Nu måste problemet lösas!

Hur kan det gå till?

Går det som du vill?

Ingen tid att spilla!

Holger, vad händer nu?

Gwen som var stark släppte inte förbi.

Hon sade: "Snälla drake, här bor ju vi. Jag lyfter ett troll varje morgon och kväll. Jag blir inte rädd för att du sprutar lite eld! Läskig för vissa, det kan du vara. Men vårt fina slott kan du inte bara ta! Om du hade frågat snällt, ja förstås, då hade du kunnat bo här med oss."

"Oj!" svarade draken och lyfte på hatten. "Jag sprutade eld för att jag inte druckit något vatten. Alla blir rädda när jag kommer någonstans. De springer iväg när de ser på min svans. Jag är inte elak, som jag vill berätta för dem, om de bara hade stannat och lyssnat någon gång. Vilken tur att du lyssnade! Jag heter Sven. Jag vill bara få bo någonstans och ha någon vän."

Wow! Vilken saga det blev!

Nu finns det bara en sak kvar att göra.

Sagan måste få ett slut!

Kanske snipp, snapp, snut?

Eller levde de lyckliga i alla sina dagar?

Det kan vara så din saga slutar.

Nu vill jag veta hur Holgers saga slutar!

Ge mig ditt slut!

"Oj!" sade Gwen. "Nej, men du käre Sven. Det är klart du får bo här och bli vår vän! Jag ska hämta den ena och väcka den andra. Sätt dig så länge, du som har vandrat!"

Kurt och trollet blev glada när de kom.

Draken var snäll! Han var en av dem!

De lekte och dansade tills dag blev till natt och trollet somnade, som vanligt, så matt.

Draken fick vila.

Han pustade ut.

Den långa vandringen var äntligen slut!

Han hade släckt sin törst när han druckit ur en brunn.

Han somnade gott och han log med sin mun.

Trollet, Gwen och Kurt mådde bra!

Vilken lycka! Vilken underbar dag!

De hade först varit rädda men sedan funnit en vän.

Så vitt som jag vet är de lyckliga än!

Holger! Vad bra du beskrev karaktärernas egenskaper i sagan!

Till exempel när du sa att Gwen var stark.

Eller Kurt som var liten och snabb.

Det blir så verkligt och levande då!

Nu lyssnar vi en gång till - men bara på den sagolika musiken och drömmer oss bort till sagornas värld och allt som pågår där!

Text och musik av Holger och Fixx

Följ oss gärna på:

[www.facebook.com/gaspennanholgerfixx](http://www.facebook.com/gaspennanholgerfixx)